

# Armoede

---

Waar moet iemand die in armoede leeft  
en tot over de oren in de schulden zit  
nog in geloven?

Als een realistisch afbetalingsplan  
hem nog nauwelijks de ruimte geeft om te overleven,  
laat staan dat hij met een leefloon zich  
iets meer luxe kan permitteren?

Waar moet iemand die in armoede leeft  
en tot over de oren in de schuld zit  
nog op hopen?

Als hij door iedereen bestempeld wordt  
als een hopeloos geval,  
ongeschikt voor de arbeidsmarkt  
als elk gevoel van eigenwaarde  
in de loop der levensjaren  
na de zoveelste vruchteloze sollicitatie  
vakkundig werd weggeschraapt?

Waar moet iemand die in armoede leeft  
en tot over de oren in de schulden zit  
nog van houden?

Als warme lotsverbondenheid niet meer wordt gevoeld,  
als onverschilligheid de enige mogelijkheid wordt  
om de kop boven water te houden,  
als hij denkt dat hij niets meer te bieden heeft?

Geloof, hoop en liefde  
is dat niet wat we uitgesloten mensen moeten geven?  
En vandaag in deze crisistijd  
vooral in de vorm van onze solidariteit!

(uit "Armoede & Overvloed" van ACW Limburg)