

Ontstaan



Sinds september 2011 biedt de Dienst Diaconie wandelingen aan in Brugge, Tochten van Hoop. Deze kwamen tot stand in navolging van Tochten van Hoop in Brussel en Antwerpen. Tijdens deze tochten werd de toeristische kant van Brugge ter zijde gelaten om de aandacht te vestigen op wat leeft rond armoede.

Om deze wandelingen concreter te maken, werd op zoek gegaan naar lokale partners. Toen bleek dat verschillende andere verenigingen op hetzelfde spoor plannen aan het maken waren, werden de koppen bij elkaar gestoken. Uit deze bijeenkomsten groeide het concept

Brugge, de andere *Kant*

Kostprijs wandeling

Een wandeling kost €85 voor een groep van maximum 20 deelnemers.

Info en inschrijvingen

Dienst Diaconie Brugge
0484 42 52 02
tochtenvanhoop@diaconiebrugge.be

Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen de Dienst Diaconie Brugge, vzw Wieder, Sociaal Huis Brugge, Vormingplus Regio Brugge, vzw Integraal, de Vrijwilligerscentrale en Inloophuis 't Sas Brugge.



Brugge is een prachtige historische stad met heel wat rijkdommen. Maar: ook in Brugge leven heel wat mensen in armoede. Tijdens de wandeling **Brugge, de andere kant** passeren we plaatsen waar mensen in armoede terecht kunnen voor hulp, maar ook plaatsen waar ze zelf de handen uit de mouwen kunnen steken.



Wie kan zich inschrijven voor deze wandelingen?

Brugge, de andere kant richt zich op (jong) volwassenen die - naast een gezonde kritische visie - ook durven kijken naar wat goed en hoopvol is in onze samenleving. De wandeling is tevens een uitnodiging tot bezinning over de eigen plaats in de samenleving. Getuigenissen van mensen die ter plekke de hartslag van de wijk volgen, geven de wandeling een unieke waarde.

Brugge, de andere Kant

is geen toeristische of culturele wandeling. Het is ook niet 'kijken naar mensen', maar wel respectvol luisteren naar hoopvolle verhalen.

Brugge, de andere kant wil tijdens een wandeling tonen hoe problemen ontstaan zijn, maar wil ook stilstaan bij mogelijke oplossingen, bij plaatsen waar de mensen in armoede zelf de handen uit de mouwen steken en elkaar steunen. Samen met u gaan we op zoek naar die HOOPVOLLE plaatsen en de mensen die er werken.



Praktisch informatie:

Duur van de wandeling:

De wandeling onder begeleiding van 1 gids duurt gemiddeld 2 uur. Wenst u dat ook een vrijwilliger of ervaringsdeskundige over zijn of haar ervaringen vertelt, dan duurt de wandeling minstens 2 uur 30.

Gidsen:

U kunt de wandeling maken met 1 gids, die dan uitleg geeft over de plaatsen waarlangs u wandelt. Op aanvraag kunnen we ook een vrijwilliger of ervaringsdeskundige voorzien. Die vertelt dan over zijn of haar ervaringen bij die locatie.

Deelnemers:

Groepen (van max. 20 pers.) kunnen deze wandelingen aanvragen en in overleg met de organisatie een datum bepalen. Enkele keren per jaar zal deze wandeling doorgaan in open aanbod, zodat mensen individueel kunnen inschrijven.