

Gevangen in Rijkdom

Gevangen in rijkdom
We zitten er middenin
De overvloed van elke dag
En alsmaar meer

Onze TV wordt een homecinema
Onze badkamer een *wellness*-centrum
Onze keuken een kookeiland voor voorbereide *plat-préférés*
Onze auto een 4X4 cocoon met voorgeprogrammeerde routes
Ons dak een privé-energiecentrale
Onze welvaart werd luxe

Maar het geluk bleef steken
Vandaag voelen we ons teveel gestrest, opgejaagd

Soms zelfs bedreigd
Misschien willen we vooral meer tijd
Tijd voor ons gezin
onze partner en kinderen
Tijd voor mensen rondom ons
voor inzet en solidariteit
Tijd voor onszelf
om tot onszelf te komen

Honderden jaren menselijke ervaring
weerspiegeld in dikke boeken van de Bijbel
tonen dat mensen steeds weer wegtrekken
op zoek naar nieuwe vrijheid

Vandaag is onze ballingschap misschien wel onze rijkdom

Gevangen in rijkdom
Kunnen we loskomen van de hang naar steeds meer consumptie?
Kunnen we die verdrukking in vraag stellen?

Honderden jaren menselijke ervaring
weerspiegeld in dikke boeken van de Bijbel
tonen dat daar waar mensen wegtrekken
op zoek naar nieuwe vrijheid
ze een sterke bondgenoot hebben.

"Ik zal er zijn"

(Jan Kint, "Ik had honger" blz. 183)