

Handelen

Handelen:
met de handen doen
wat gedaan moet worden.

Is het eerste handelen niet:
er zijn,
met en voor de ander?

Handelen is niet altijd: maken.
Is handelen enkel: ingrijpen,
tussen beide komen?
Tussen de nood en verlangen
van de ander
en mijn antwoord op die vraag.

Handelen is soms ook:
even niet ingrijpen en
het laten gebeuren, er wel bij zijn en zien.
Is soms ook: kansen geven, laten groeien.

Handelen:
metterdaad maken, van buitenaf ingrijpen,
de kwaal en het probleem aanpakken.
Of:
van binnenuit tot stand laten komen,
van binnenuit laten groeien.
De gehele mens aanraken, vanuit het zelf geraakt zijn.
Van binnenuit is: vanuit het erbij zijn,
vanuit het zich tonen van de ander en
het gezien worden toont zich wat er te doen is.

Handelen gaat dus ook over zich tonen en doen,
niet enkel over de hand.
Het gaat over het oog,
dat de hand in beweging zet.

Handelen:
De machteloosheid, de moedeloosheid
niet het laatste woord geven.
Handelen als gestalte van Gods aanwezigheid bij
mensen, de minsten in tel eerst.

(Désiré Annaert)