

Herinnering

Herinnering
is het radicale weigeren
te vergeten,
is het taaie vechten tegen de verstrooiing
van alleen maar hier en nu.

Is wat ooit aan jou gebeurde
wortel laten schieten
in je diepste binnenste;
puzzelstukken samenrapen
van goede en minder goede ervaringen,
en ze laten beklijven
tot ze eigen vlees en bloed worden,
tot ze kracht en richtsnoer zijn
voor de weg van morgen.

Is het steeds opnieuw
herhaald refrein van
wie en wat je ooit gemaakt heeft
tot de mens die je nu bent.

Is ook
geworteld willen staan
in het eindeloos verhaal van mensen
die voor jou
de weg geëffend hebben,
en van die God
die aan de weg zijn Naam gegeven heeft:
redding, toekomst,
recht en vrede.
Leven,
ondanks de dood,
voorbij de dood.

Een nieuwe oorlog
wordt weer mogelijk
als mensen de herinnering kwijt zijn
aan de vorige oorlog.

Racisme
wordt mogelijk
als de herinnering verdwenen is
aan de tijd
dat wij zelf vreemdelingen waren
in eigen land.

Onderdrukking
wordt mogelijk
als mensen vergeten
dat zij zelf ooit
slaaf waren in Egypte.

Bidden wij
zonder ophouden
en met aandrang
tegen het vergeten.