

# Invictus

---

De nacht die mij bedekt  
Aardedonker van pool tot pool  
Dank ik welke god dan ook  
Voor mijn onoverwinbare ziel

Ondanks de zwaarste omstandigheden  
Heb ik nimmer gehuiverd of gehuild  
Door de klappen van het lot  
Is mijn hoofd bebloed maar niet gebogen

Voorbij deze plek van toorn en tranen  
Ligt slechts de verschrikking van de schaduw  
Ondanks het gevaar dat immer dreigt  
Treff men mij aan, zonder vrees

Hoe nauw de poort ook is  
Hoe zwaar belast met straf  
Ik ben de meester van mijn levenslot  
Ik ben de kapitein van mijn ziel

(William Ernest Henley - 1849-1903)