

Leven dat heilig wordt

Waar mensen opnieuw met elkaar
verbonden worden
wordt het leven goed,
wordt het je heilig,
want je ervaart
dat er een kracht werkzaam is
die mensen verbindt
en aan elkaar trouwt:
je weet niet waar hij vandaan komt
en ons samen heen brengen zal,
maar op Pinksteren
belijden wij ons geluk
en de verbondenheid
van mensen en volkeren op aarde
die kracht
ontzettend nodig hebben,
wil er iets gebeuren,
wil het leven
een happening worden,
een ruimte
waarin iets plaats vindt...

waar licht en ruimte komt
en arme mensen
weer de moeite waard zijn
waar verdriet gedeeld wordt
en onmacht en levensmoeite
niet achteloos
worden over het hoofd gezien
waar het kwaad gebroken wordt
door echte menselijke creativiteit
waar alle dorheid overspoeld wordt
door de verfrissende aanwezigheid
van vrienden
waar mensen die verhard zijn
mogen ontdooien
en aan hun trekken komen
waar de geest van God
ons aangrijpt
en eindelijk tot mensen maakt.

(Henk Jongerius)