

NEVER SAY NEVER

De diepere spirit van Nelson Mandela.

Life is a long walk to freedom.

Society is a long walk to equality.

Eén van de meest geslaagde pogingen om het geheim van Mandela te benaderen is de situering van het gedicht 'Invictus' in het leven van Mandela.

De beste eer die we Mandela kunnen brengen is de inspanning om in ons eigen leven en in onze maatschappelijke inzet zelf zo goed mogelijk 'the long walk to freedom' te gaan. Maak het even stil, laat je inspireren en ga na wat het voor jezelf kan betekenen.

Misschien gaf Mandela nog een laatste betekenisvol teken? Hij koos de advent om heen te gaan. Alsof hij wou beklemtonen dat het zijn ultieme hoop is dat wij van zijn erfenis een verdere geboorte van sociale menswording zouden maken.

Hoe dan ook geeft Mandela's dood aan de advent en aan Kerstmis 2013 een extra diepe dimensie.

In de marge van deze Mandela hulde mogen we ook de dichter William Ernest Henley dankbaar zijn om zijn mooi en indringend gedicht 'Invictus'.

(Jean Paul Vermassen)