

Nood aan jou

Indien de noot zou zeggen:
"een noot maakt nog geen melodie",
er zou geen muziek zijn.

Indien de steen zou zeggen:
"een steen kan geen muur optrekken",
er zou geen huis zijn.

Indien de druppel zou zeggen:
"een druppel kan geen rivier worden",
er zou geen oceaan zijn.

Indien de graankorrel zou zeggen:
"een graankorrel kan geen veld bezaaien",
er zou geen oogst zijn.

Indien de mens zou zeggen:
"een liefdesgebaar kan de wereld niet redden",
nooit zou er gerechtigheid
noch vrede
noch waardigheid
noch betrouwbaarheid
in de wereld van de mensen komen.

(uit "Diakonie en Parochie" - jg. 24 nr.2 - juni 2011)