

Thuis

Het hoeft geen muur te zijn
met ruit en dak.
Het mag van hout
of rots
of klei
of blad
of ijs.

Een boot op het water
ja, een wagen op reis.
Een hutje mag,
een hol
of een paleis.
Een schelp van slak,
een nest op tak.
In Paramaribo
of Praag
of in Parijs.

Als er maar iemand is
die roept: "Kom thuis!"

Ik zal het wel verstaan.
Want elke taal
bedoelt hetzelfde huis...

(Ted van Lieshout)