

Uw Naam is

Uw Naam is rechtvaardige.
Uw wens is dat er recht wordt gedaan.
U kiest partij
voor een politiek
en voor maatschappelijke instellingen
die gerechtigheid garanderen,
die sociale bescherming afdwingen.
U bent bondgenoot
voor mensen, groepen en bewegingen
die bedacht zijn op sociale mensenrechten,
die zorgzaam willen zijn voor alle medemensen, zonder onderscheid.

Uw Naam is naaste-in-nood.
Uw wens is dat wij halt houden
bij mensen en groepen aan de rand.
U wil ons waarschuwen:
dat wij ons niet totaal in beslag laten nemen
door onze maatschappelijke functie,
dat wij nog in staat zijn
tot openheid voor ontmoeting.

Uw Naam is barmhartige Samaritaan.
Uw wens is dat wij ons als naaste gedragen
voor onze medemensen.
U vraagt ons
dat we niet enkel bezig zijn met de middelen
maar evenzeer met de nood aan persoonlijke aandacht en weerbaarheid,
dat onze maatschappelijke inzet
verder gaat dan de bevestiging van onszelf en onze eigen belangen.

U
bent te vinden
bij kleine mensen
die geen leidende rol spelen in de geschiedenis.
U zegt:
wat jullie voor deze kleinsten hebben gedaan,
hebben jullie voor mij gedaan.