

Vergeet ze niet

Vergeet ze niet, de mensen in kansarmoede,
de keien die het vel niet meer kunnen afgestroopt worden.
De mensen die dagelijks in een kei-harde werkelijkheid moeten leven,
die keikoppen kunnen genoemd worden, omdat ze volhouden
in een leven dat alleen overleven is.

Vergeet ze niet, de keien, die met velen samen
de maatschappelijke stroming
van richting kunnen doen veranderen.

Vergeet ze niet, de keien,
de uitgesloten klasse van vandaag,
toen het proletariaat, nu het subproletariaat,
de mensen van geen tel.

Vergeet ze niet. Denk niet langer in hun plaats.
Zorg niet alleen voor hen, maar geloof in hun waardigheid.
Breng ze samen, want zij zijn nog te bewegen.
Geloof dat je ze nodig hebt en maak het hen duidelijk.
Denk en handel vanuit de slachtoffers en hou niet op.

uit: "Woorden om te Bezinnen", Luc Vandenabeele